

Intervju med Bertil Johnsson 2010-03-02

Intervjuare: Bengt Gabrielsson

Bertil Johnsson föddes i arbetarebostaden (det s.k. Firebygget) till kalkbrottet Stenbrottet 1928 och där bodde han sedan till 1935, då familjen Johnsson flyttade till Aspelund i Falekvarna (i backen mitt emot f.d. affären).

Bertil gick i Falekvarna skola . I småskolan två år under Dagmar Sjöstedt och i folkskolan fyra år med Elsa Stark som lärare. Därefter följde fortsättningsskola i två vinterterminer och konfirmationsläsning för kyrkoherde Axel Ljungqvist i Slöta. Bertil konfirmerades 1942.

Bertil jobbade sedan som dräng hos Karl på Rännefalan, vilket innebar att han fick mjölka 25 kor på morgonen . Det skulle vara klart före klockan 07, då mjölkskjutsen med åkaren Hugo Karlsson gick ut från Falekvarna, och Rännefalan var det första mjölkbordet. Efter den tidiga mjölkningen blev det andra sysslor under dagen, plöjning m m allt efter årstidernas växlingar. Vallplöjning med tre hästar förekom även. Bertil bodde i drängstugan på Rännefalan

1946 började Bertil hos Johan Sandqvist - en smålänning som startat ett mattväveri i gamla mejeriet i Mellomkvarn . Denne Johan Sandqvist var frireligös och hyrde hos "Ingrid i Stuttebo". Det var han som var den drivande kraften när "Saron" startade filial i Falekvarna i huset vid Klövhulan, mitt emot infarten till Lilla Hallan. "Saron" kom att bli en samlingsplats för ungdomen vid den tiden, en del var medlemmar , en del höll till utanför.

SLU Falekvarna köpte in Hilma Sandbergs hus efter hennes bortgång. Hilmas hus var det första som låg utmed vägen till Lofferoten . Det fanns gott om snickarkunniga i föreningen, så huset fixades snabbt till en lokal där man kunde dansa. Ett litet pentry för kaffekokning m m ordnades också. Ett bordtennisbord inköptes och sedan var det full fräs. Gilbert Björndal svarade för musiken till dansen.

Beträffande husen runt affären i Falekvarna så låg Sandströms längst ner i backen, sedan Johnssons och Lans. Lans byggde på f d Dammgrens tomt. Det var ett monteringsfärdigt hus, som snabbt restes med hjälp av arbetskamraterna i kalkbruket ca 1935. Nästa hus utmed gamla vägen upp mot Sofi Sjömans var Skåningens.

Därefter låg skräddarns Adel Andersson " Skat-Adel", bror till "Skate-Karl". Huset är borta sedan länge, men Bertil minns "skräddarn" väl i sitt ruckel utan gardiner och tapeter. Man fick ta hand om honom när han blivit sinnesförvirrad och irrade omkring nere vid affären, för att sedan påkalla hjälp från myndigheterna, så att han kom till "hemmet". Han kom därefter aldrig tillbaka till Falekvarna. Han lär ha haft en dotter som var kokerska hos Kungen på Slottet.

Posten hämtades i affären. Den gick Rask från Kälvene med i en kont på ryggen . Han efterträddes av Hulda Nilsson Rask, som cyklade med posten. Gamle knekten Rask gjorde inte skäl för namnet när han om julen fått en "julusup" på många ställen, sägs det.

Beträffande Bertils fortsatta arbetsförhållande så flyttade han på våren 1948 till Svaréns i Falköping en kortare period men sökte och fick jobb på trikåfabriken Asta på Banérgatan. Där

jobbade han tills fabriken lades ner 1971. Sedan omskolade sig Bertil till verktygsmakare (fräsare). Efter skola på Volvo i ett år anställdes Bertil på Utvecklingsavdelningen. Han jobbade sedan som fräsare där fram till sin pensionering.

Bertil bildade familj och byggde hus på Solängsgatan 1964, där han fortfarande bor efter att blivit änkeman 1997. En pigg pensionär med stor livserfarenhet.